

't Kabaske | EXTRA EDITIE

Vooraf van kinderen voor kinderen

Herfstvakantie – Oktober 2015

Een reisverslag

Het schoolproject

De acties

**Nieuws uit
Bolderberg en
Madiha**

Sri Lanka Nieuws

Van Brussel naar Sri Lanka.
Deze zomer zit het schooltje
van Madiha barstensvol
avontuur...

en juf Inge keert terug naar
België met een hart voor Sri
Lanka.

Een 'onvergetelijke reis' door
Juf Inge. Nieuws vanuit het
vierde leerjaar A en K4.

Op 1 oktober vieren we Happy
Children's Day...

News from Mahiha!

Niet vergeten!

Op de website kan je genieten
van sfeerbeelden en
uitgebreide informatie.

Volg ons op
www.eenhartvoorsrilanka.be



Een reisverslag

Mijn onvergetelijke reis naar Sri Lanka

Dit reisverslag geeft *mijn* beleving van een boeiende reis naar Sri Lanka weer. Ik heb veel te vertellen over hun *cultuur, geuren en Kleuren*. Maar, ik houd het kort. Ik vertel jullie over een onverwacht maar plezierig avontuur... *mijn indrukken over een schooltje in Madiha*.

4 juli 2015...

Vroeg in de morgen... koffers en nog wat rondzwerfenden spulletjes gepakt en op weg naar Brussel. 24 uren later ben ik in Sri Lanka. Madiha, een klein dorpje in het zuiden van 'The Paradise Isle'.



Ik ga rusten, *genieten*, zwemmen, snorkelen, ... me voorbereiden op het schoolproject "Een hart voor Sri Lanka". En even tussendoor, Franse les geven aan de kinderen van het dorpje.



Fietsen langs het strand, heerlijk!

In de verte zie ik *windvogels* die wapperen in de lucht, kinderen, mama's en papa's. Een hele bende op het strand van Madiha.

Even een kijkje nemen... en mijn *zomeravontuur* kan van start gaan.

Een schooltje in Madiha!

Ik klopte aan bij een klein huisje, het schooltje. Daar trof ik een bende kinderen en twee juffen aan. Allemaal netjes gekleed in hetzelfde uniform.

De directeur, een mooie vrouw, gekleed in een *sari*, vertelde enthousiast over het ontstaan van het schooltje. "Ons Montessorischooltje werd opgericht vlak na de Tsunami, dankzij een project uit Duitsland." "Op dit ogenblik zitten er 35 jongens en meisjes op school. "We hebben de kinderen verdeeld in twee klassen. "Eén klasje van drie-, vierjarigen en ééntje van de vijfjarigen."



Ik keek en luisterde aandachtig naar haar verhaal; het reilen en zeilen op dit schooltje. En even later nam mijn vakantie *een andere wending* aan.

Ik werd 'Teacher' in Madiha.

Heel de maand fietste ik met pak en zak naar het schooltje. Af en toe sloeg ik wel eens de verkeerde weg in... maar ja, oriëntatie is niet mijn sterkste punt.

Samen met de kids hebben we geplakt, gescheurd, gekleurd en hartjes gemaakt.

Gezongen, gedanst, geleerd!



Om 11.30 uur hebben we thee gedronken. Beleefd, geproefd en bedankt!!! Het was grappig, vooral in situaties om je verstaanbaar te maken. De ongelooflijke hitte. Ik verzeker je, lesgeven in de vochtige *hitte* van de tropen is niet niks. Het zweet loopt tappelings langs je nek.

In de *namiddag* deed ik niets anders dan knippen, plakken, tekenen en activiteiten bedenken. Eenvoudig, met goedkoop materiaal. En dan te bedenken: geen kopieerapparaat, geen computer, geen stiften, geen kleurpotloden. Kortom, zeer weinig materiaal. *Creatief* zijn... was hier de leuze!



Regelmatig pinkte ik dan ook een *traan* weg en besepte ik maar al te goed hoe 'materiaal-rijk' we in ons Bolderbergs schooltje zijn.

Op pad naar Colombo

Met 85 dorpingen en kids op *schoolreis*. In een propvolle bus, waar we al dansend en op trommels gemaakte muziek ons doel bereikte. We hebben tempels, het oude Bokrijk van Sri Lanka en de onderwaterwereld bezocht. Genoten van een picknick met 'Rice and Curry', geuren en smaken waar je aan moet wennen.

Verder hoef ik jullie echt niet te vertellen hoe je je voelt nadat je 16 uur in een *bus* hebt gezeten. Een unieke ervaring!

Weer thuis

Als ik nu terugkijk, zie ik dat mijn *belevenissen in Madiha* grappig, ontroerend en hartverscheurend mooi waren!

Misschien is het voor jullie moeilijk om in te schatten hoe de wereld er in dat schooltje echt uitziet. Maar zoals het gezegde zegt: 'Een foto zegt meer dan duizend woorden'.

Nieuwsgierig?

Op de website www.eenhartvoorsrilanka.be kan je mijn verhaal in beeld bekijken. Doen! Want de juffen uit Madiha volgen het reilen en zeilen via mijn FB pagina.

Ook bedankt voor de leuke reacties die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in Sri Lanka.

Met een **hart** voor Sri Lanka,
Juf Inge

Het schoolproject

Sri Lanka nieuws

Vanuit Bolderberg

4A vertelt...

Enkele weken geleden kwamen we samen in **DE KLEINE SPORThAL** voor het Sri Lanka - project.

Toen we binnenkwamen hoorden we het Sri Lankaanse **Volkslied** en er stapten twee kinderen rond met de vlag van Sri Lanka.



Na een korte inleiding door juf Inge, speelden de kinderen van het vijfde leerjaar een toneeltje.

Het **TONEELTJE** ging over een mama die met haar kinderen naar de winkel ging voor knutselgerief. Ze wilden een **Vlieger** knutselen voor het windvogelfestival. Toen de vlieger klaar was en ze hem op het strand gingen testen, liet de wind de vlieger tegen de grond smakken. De vlieger was helemaal kapot. Gelukkig was Ruwan er nog, de broer van Shayomi. Hij had 's avonds laat voor zijn zusje en nieuwe windvogel geknutseld zodat ze toch naar het **WINDVOGELFESTIVAL** kon gaan. Shayomi was overgelukkig.

Na het toneeltje speelden juf Inge en juf Veerle poppenkast voor de kleuters. Ze hadden twee schattige poppen bij.

Daarna had juf Kristel de vlag van Sri Lanka helemaal verknipt. Wij moesten proberen de vlag terug samen te stellen.



Als afsluiter zongen we samen het **LIED** 'Sri Lanka!' Dat was heel tof!

Iedere maand werken we in de klas een les uit rond Sri Lanka. Deze maand hebben we Sri Lanka aangeduid op de wereldkaart. We leerden ook dat het in Sri Lanka in de zomer 3,5 uur later is dan bij ons en in de winter 4,5 uren. Ook de nationale **SYMBOLEN** van Sri Lanka zoals de nationale vogel, de nationale boom... hebben we besproken.

In onze klas staat een grote pot om **MUNTEN** in te verzamelen. Regelmatig zijn er kinderen die er 's morgens munten in komen werpen.

We vinden de **WAFELACTIE** echt heel tof. 's Morgens geven we aan de juf 50 cent als we tijdens de speeltijd een wafel willen kopen. We krijgen dan een bruin (chocolade) of geel (vanille) kaartje en hier kunnen we dan onze wafel mee 'betalen'. De wafels zijn trouwens heerlijk!



We doen dus in onze klas en in onze school heel erg ons best om ons **HART** te tonen **VOOR SRI LANKA**.

Jonas, Sébastien, Manuel, Hannes, Yoran, Marie-Elise en Dorien van 4A

Een hart voor Sri Lanka

Het is leuk om de scholen te helpen in **Sri Lanka**.

De kinderen van het 5e leerjaar speelden een leuk **toneeltje** en juffrouw Inge had een sari aan. Op



het laatste zongen we het volkslied van **Sri**

Lanka. Er zijn veel verschillende acties voor **Sri**

Lanka zoals **knutselwerkjes**,

muntenactie en **wafelverkoop**. Juffrouw Inge

en juffrouw Veerle speelden **poppenkast**.

Robin en Lucka van 4A

K4 vertelt...

De doos

Wij kregen de kans om een doos op te sturen naar de kleuterschool in Madiha.

Met de hele klas hadden we op de buitenkant van de doos getekend.



Wat hadden jullie erop getekend?

Lucas: Een manneke had ik getekend.

Amber: Een meisje.

Lize: Ik had er een zoon opgetekend.

Aurélie: Ik had een meisje getekend met een doek aan.

Nikki: Een meisje met een hartje!



Lars: Ik had een draak getekend.

Tristan: Hij was vandaag ziek maar Lucas zei: "Tristan had ook een draak getekend!"

Robbe: Een jongen.

Anaé: Een meisje, een krokodil en een zonnetje.

Louis: Ik had er een vierkant opgetekend.

Noah: Een blauw mannetje.

Hendrik: Een jongen met een korte broek.

Fiene: Ik had er mijn naam opgeschreven.

Alyzée: Een zonnetje en een mannetje.

Wout: Een jongen met een blauwe broek.

Anne: Een oranje hartje.

Wat hadden we in de doos gestopt voor de kinderen in de school?

Ioana: Een boekje van Elmer.

Knutselgerief, t-shirts om te schilderen.

Emma: De wafels zijn ook voor de kindjes in Sri Lanka!

Thema ‘Klederdracht’

In oktober is het thema klederdracht en de kleuters mochten de kleren passen.

Wat hadden de poppen uit Sri Lanka, Ruwan en Shayomi aan?

Marie-Lynn: Het is een jongen en een meisje en het meisje draagt een sari!



Wat hadden jullie gepast?

Jonas: Een witte t-shirt en een blauwe broek.

Yassine: Ik had de kleren als eerste gepast!

Morgan: De rode sari had ik gepast.

Merel: De rode sari met de blote buik!

Celine: De oranje sari met een rok en een bloesje.

Mirthe: Ik had een rode sari aan!

Een hart voor Sri Lanka



Sri Lanka is een klein eilandje in de vorm van een druppel. Onze school doet dit jaar een project om geld in te zamelen om een leerkracht Engels te kunnen betalen. Wanneer kinderen Engels kunnen, hebben ze een betere toekomst. De kinderen van het vijfde mogen elke maand de toneeltjes spelen voor de andere kinderen van de school. In de klas hebben wij al veel geleerd over Sri Lanka, over het land zelf en over de kleding. Een van de kledingstukken is een sari. Dat wordt door de vrouwen gedragen. Een sarong wordt door de mannen gedragen. Om geld in te zamelen doen we verschillende acties, zo verzamelen we koperen (en andere) muntjes in de klas, afgelopen weken konden we smullen van lekkere wafels tijdens de speeltijd en in de klas knutselen we volop voor de solidariteitsmarkt in december.

Marie-Julie en Alix van 5B

Een hart voor Sri Lanka

Jullie hebben al vast gehoord over het nieuwe **INZAMELPROJECT** waar onze school aan meedoet.

Namelijk 'EEN HART VOOR SRI LANKA'.

Wij zijn het gewoon om elke dag een lekker ontbijt, middagmaal en avondeten te eten.

We eten soms zelfs een **SAPPIG** stuk fruit of een koek tussen door.

Maar andere kinderen in de wereld hebben het helemaal niet zo breed.

Zij eten maar 1 **RIJSTMALTIJD** per dag of soms zelfs niks.

Wij wonen in knusse en gezellige leefplaatsen vol luxe en comfort.

Zij wonen in triestige omstandigheden. In simpele en eenvoudige

huisjes van **BETON** brengen zij hun leven door. Daarom gaan wij hen steunen door geld in te zamelen en naar hen op te sturen. Wie helpt er mee om samen van de wereld een betere leefplaats te maken voor de mensen in SRI LANKA?

Samen kunnen we het en staan we **STERK**. We gaan ervoor!!!



Hannelore en Lies

Sri Lanka News

Vanuit Madiha

Op 1 oktober vieren we in Sri Lanka Happy Children's Day.



Protect us with **Love**
Bescherm ons met Liefde

Even ter informatie

Children's Day is een evenement dat gevierd wordt op verschillende dagen op vele plaatsen in de wereld. De Internationale Dag van het Kind had zijn oorsprong in Turkije in 1920 en later in de Wereldconferentie voor het welzijn van kinderen in Genève, Zwitserland in 1925.

Het thema van dit jaar is *Protect us with Love...*

Kinderen uit alle hoeken van de wereld leren een universele taal: één van verbazing, fascinatie, angst, vreugde en hoop. En als ze opgroeien, zullen ze deze emoties gebruiken om ons te leren hoe we moeten leven, en om ons leven te zien door nieuwere, frissere ogen.

*Laten we hen helpen en bewust maken hoe ze onze wereld en onszelf kunnen verbeteren.
Want het potentieel van kinderen is onbegrensd.*

Happy Children's Day in Madiha, Sri Lanka.

Op deze dag zijn het de kinderen die marktkramertje spelen en fruit, groenten, pannenkoeken, kruiden, ... te koop aanbieden. Het is een uitstap voor het hele gezin, voor jong én oud! Verkleed in hun traditionele kledij en met hulp van mama, papa of grootouders maken ze hun kraampje zo mooi mogelijk.



Madiha, Sri Lanka 1 oktober 2015

Sri Lanka markt

Op **11 december 2015** organiseren we een Sri Lanka markt op onze school.

Er worden zelfgemaakte werkjes en/of oud speelgoed verkocht.

Het is een uitstap voor het hele gezin, voor jong én oud!

Belangrijk om te weten...

De kraampjes gaan open vanaf 15.30 uur en sluiten om 18.00 uur.

Wist je dat we willen bedanken...

... iedereen die wafels heeft gekocht!

... alle leerkrachten en kinderen die meedoen met de maandelijkse samenkomsten.

... Annemarie, onze collega die nu met pensioen is, voor het naaien van vele hartjes!

... het naaigroepje van ouders die vele hartjes hebben gemaakt!

... iedereen voor het inzamelen van de bruine muntjes!

Met een **hart** voor Sri Lanka,
dank u!