

't Kabaske | EXTRA EDITIE

Vooral van kinderen voor kinderen

Kersteditie - December 2015

Een gesprek met - een boeiend iemand - uit Sri Lanka

Op 17 november 2015 kwam Kshaneke naar onze school... Wie is dat in godsnaam vraag je je wellicht af?

Kschaneke- een boeiend iemand; uit Sri Lanka – heeft ons zijn verhaal vertelt over “The Paradise Island”.

“Paradijs” is een woord dat gebruikt wordt om Sri Lanka te beschrijven.

Een weelderig groen eiland in de vorm van een traan, omringd door glorieuze zandstranden en diepblauw turkoois helder water.

Voor de meeste mensen zal dat wel een traan van vreugde zijn, voor heel wat mensen is het een traan van verdriet want Sri Lanka is een eiland met een zon- én een schaduwzijde.

Als Khaneke zijn hele levensverhaal zou vertellen, zou het een verhaal van minsten... bladzijden worden. Hij heeft zo veel te vertellen over Sri Lanka. Samen met de kinderen uit 6B heb ik gewoon geprobeerd om een indruk achter te laten van zijn verhaal zodat iedereen Sri Lanka een beetje leert kennen.

Juf Inge

Kshaneke vertelt ...



Ayubowan ...

... en de handpalmen samengevouwen, zo begroeten we elkaar in Sri Lanka. Het betekent goeiedag, gegroet, goede gezondheid, ... Dus...gewoon 'Hallo!'

Samen met Kshaneke hebben we de Sri Lankaanse begroeting geleerd. Nu kunnen we gerust op reis naar Sri Lanka en de mensen goeiedag zeggen.

Een dag uit mijn leven in Sri Lanka

- 06.00: De zon komt op. We poetsen onze tanden, douchen, aankleden, ontbijten en we maken ons klaar om naar school te gaan. Mama's en/of papa's maken zich klaar om naar het werk te gaan. *De meeste mama's zijn thuisblijfmoeders.*
- 07.30: De school begint voor de kinderen van de lagere school.
- 08.30: De kleutertjes starten later.
- 13.30: De school is uit en we lunchen. We eten meestal rijst met curry en ... we eten

met onze handen. Want dat smaakt veel lekkerder.

- 15.00: Om drie uur gaan de kinderen weer naar school. Naar een privé school. Maar alleen als ouders dit kunnen betalen. Privé lessen zijn niet gratis!
- 17.00: Worden de kinderen afgehaald van de privé school. Mama's en/of papa's komen thuis van hun werk.
- 18.00: De kinderen maken hun huiswerk. We eten ons avondmaal en dan is het alweer tijd om naar bed te gaan.

Schooluniformen - sari - sarong

Maar dat de kinderen een uniform dragen om naar school te gaan. Papa's een sarong als pyjama dragen en mama's een sari dragen... dat wisten we al! En dat vond Kshaneke natuurlijk wel leuk. Maar dat Kshaneke een short als pyjama draagt, dat wisten we natuurlijk niet!

Kriskras door het verkeer

De meeste mensen in Sri Lanka hebben geen auto. Ze nemen een soort taxi (een tuk-tuk) om zich te verplaatsen. De versierde karretjes met hun kleurrijke chauffeurs zijn geweldig om te zien. Met heel de familie in de tuk-tuk: papa, mama, twee of drie kinderen op de schoot, dat is helemaal geen probleem en goedkoop. Of met zijn allen op de scooter kan ook.

Ik kan je verzekeren dat het fantastisch is om op deze manier door de stad te rijden.

Rij je met de auto dan hoef je alleen vooraan gordels te dragen. Leuk! Maar dat lijkt ons toch wel een beetje gevaarlijk??

Grote slurf maar kleine oren

Mijn lievelingsdier is de olifant, wist hij ons te vertellen. Zoals jullie hier op een paard gaan zitten, gaan mensen in Sri Lanka op een olifant zitten.

Olifanten in het wild...Deze olifanten durven wel eens de weg oversteken. Als chauffeur is de boodschap: "Blijven opletten!"

In augustus is er een olifantenstoet met wel honderd olifanten. Prachtig versierde olifanten met lichtjes en diamanten wandelen door de straten van de stad.

Hij hoopt dat iedereen in zijn leven wel eens met vakantie kan gaan naar Sri Lanka, het mooie land! Dan moeten we beslist naar zo'n olifantenstoet gaan kijken.

Cricket

Het lievelingsspel van de kinderen is cricket. Het is een leuke balsport. Wat heb je nodig? Een bat (knuppel), een cricketbal, beenbeschermers, crickethelm en wickets.

En zo ziet het eruit

Cricket is erg bekend in Sri Lanka. Overal waar je komt wordt het gespeeld. De kinderen spelen cricket net zoals wij hier voetbal spelen. Een stok, een bal en eenvoudige stokken zijn al voldoende om cricket te spelen tussen de palmen of op het strand. Trouwens het is altijd mooi weer meestal zo'n 30°. De kinderen hebben niet veel speelgoed. Daarom genieten ze samen als vrienden onder mekaar van cricket.





Heimwee

Kshaneke vertelde ons dat hij nog steeds veel vrienden heeft in zijn land.

Wij denken dat hij zo af en toe wel eens last heeft van heimwee. Misschien een beetje heimwee naar zijn familie...

Hij heeft mij verteld dat hij in het begin zijn oude leventje miste, Colombo en natuurlijk vrienden en familie. Nu is hij gewend aan ons leven hier. Maar om de twee jaar probeert hij een reis naar Sri Lanka te maken.



Een tip van Kshaneke

Kinderen moeten veel meer buiten spelen, net zoals de kinderen in Sri Lanka.

Indrukken uit 6B

Lune: 'Ik dacht...dat ik even in Sri Lanka was.'

Elodie: Hij vertelde **vol vuur en passie** over zijn kinderwereld. Geen gsm, geen iPad, geen tv... **Maar buiten spelen**, dat is belangrijk!
De mensen zijn heel open voor elkaar...Na een overstroming, na de oorlog TOEN - huizen werden vernield - families gesneuveld- kinderen hadden geen ouders meer - was het **"kom maar binnen!"**

Catherine:
Een regenseizoen en een zomerseizoen. **800** soorten **kruiden** en hier **800** soorten **bieren**. Apen leven in het wild maar een slang zou ik niet willen tegenkomen.
De school duurt van 7.30 tot 13.30 uur... dus ze kunnen daar **de hele namiddag**, na het huiswerk **buiten spelen**.

Jinte: We waren allemaal hard **onder de indruk**. Mij verbaast het ... iedereen laat iedereen bij elkaar logeren, vooral als er iets gebeurt; ze gaan met de olifant op pad.

Simon: Kinderen spelen veel **cricket** om kampioen te worden.
Olifanten-vervoer - ze drinken alleen water en thee.

Fientje: Hij vond het ook totaal niet erg dat hij in een **"arm" land** leefde. In tegendeel hij was er blij mee, hij vond het leuk dat de kinderen met elkaar speelde en meer met elkaar omgingen.
Geen machines - alles met de hand - beeldjes maken van hout. Je zag dat zijn **♥** nog altijd in Sri Lanka lag en **Dat vond ik erg Leuk!**

Jérôme: De meeste mensen hebben geen auto. Het is daar ook heel warm en ze hebben maar **2 seizoenen**.

Mathea: Vervoer met de **toektoek**. De olifant die ging liggen...zijn poot boog..., de oren vastnemen...en dan er op kruipen. En het fijnste van al was dat hij alles **vol enthousiasme** en **TROTS vertelde**.

Lien O.: Wij zijn allemaal aan het chatten maar daar kennen ze dat niet en spelen ze buiten.

Lars: Een bruine huidskleur... Hij heeft de oorlog meegemaakt... Een olifant in je tuin was vroeger heel normaal.

Milan: Hij at vroeger alleen maar rijst. De tsunami in Sri Lanka... Hij woont nu in België maar hij probeert elke vakantie 3 weken naar Sri Lanka te gaan. Hij MIST het land heel erg.

Lien B.: Ik wist zelf nog niet dat een kokosnoot eerst groen was. Of dat er in Sri Lanka heel veel thee wordt gedronken...wel 800 smaken thee.

Lien O., Milan, Lars, Lien B., Mathea, Jérôme, Fientje, Simon, Jinte, Catherine, Elodie en Lune: We vonden het heel interessant. We hebben ervan genoten. Het was aangenaam om naar te luisteren.

Nieuws uit Madiha

Keep calm! Het schooljaar is voorbij!

Het klinkt een beetje gek in de oren. Maar in Madiha is het zover. De kinderen hoeven niet meer aan schoolse toestanden te denken, drie weken lang zon en dan in januari terug naar school zoals het begon.

We nemen afscheid van Esme, Sathmindu, Dhanudi, Hashini, Pasindi, Tharuka, Umayya, Hasarel, Matheesha, Thasmika, Punarudhana, Nethali, Parinya, Thasanya, Inishmi, Warsha, Oshidhi en Sauru.

Achttien vijfjarige kleuters gaan naar het eerste leerjaar. Samen met hun ouders hebben ze kennisgemaakt met hun nieuwe school. De ouders hebben een interview afgelegd en de kinderen hebben allerlei testen gemaakt.

Maar eerst wordt er nog gedanst ... Op 20 december 2015 sluit het schooltje af met spetterend concert, waarin elke kleuter een rol vervult. Als je de sfeer wil opsnuiven, neem dan tijdens de kerstvakantie even een kijkje op de website www.eenhartvoorsrilanka.be.

Maar misschien ... stappen ze in januari weer het klasje binnen om Engelse les te komen volgen. Wie weet ... we houden jullie op de hoogte.

Solidariteitsmarkt ten voordele van een voor Sri Lanka

Al de kinderen en leerkrachten hebben de afgelopen weken hard gewerkt om allerlei leuke dingen op school te maken voor de solidariteitsmarkt.

En ... vrijdagavond, 11 december 2015 was het dan zover. Ondanks de regen en grauwe herfstweer scheen de zon formidabel in Bolderberg.

De juffen en meesters achter de kraampjes ... ouders, grootouders en andere belangstellenden kwamen langs om de zelfgemaakte werkjes van de kinderen te kopen en te genieten van een heerlijk drankje en lekkere soep.

Wij, het schoolteam en de kinderen zijn trots op het initiatief. De opbrengst gaat naar de kansarme schoolkinderen in Madiha, een klein dorpje in het zuiden van Sri Lanka.

Sferbeelden kunnen jullie bekijken op onze website www.eenhartvoorsrilanka.be

Met een **hart** voor Sri Lanka zeggen we -het schoolteam en de kinderen van de VB Bolderberg -de juffen en kinderen van Madiha:

“Dank je wel aan iedereen voor jullie bijdrage!”
Thank you! Bohoma stuty!



Met een **hart** voor Sri Lanka,
dank u!

